

**Lustrumcongres van de
Vereniging Ambtenaar & Recht
13 november 2014 in Den Haag**

Afsluitend gedicht

Verandering van verwachting, vertrouwen
Grenzen ooit gesteld, dienen wij die nu te behouden?
Waar ligt die grens
Wat ligt daar achter voor mij
Mijn integriteit wil ik behouden
De burger dienen, neutraal kunnen zijn
Mijn intrinsieke behoefte, het knaagt aan mij
Waarom zou ik daar überhaupt beschermd in moeten worden?
Ik dien de ander, gun hen vrijheid
Vertrouwen
Is dat nu zo ver verwijderd van ons mens zijn?
Ik sta voor deze verworvenheid
Loyaal naar de burger
Die burger, mijn ouders, broer, zus, kinderen, vrienden, burens en boer
Samen werken aan vruchtbare grond
Samen koesteren wij deze verworvenheid
Toch?
Of denken zij wezenlijk anders
Behoeven zij niet die bescherming
Zou ik mijn normen en waarden mijn loyaliteit,
Integriteit achter mij laten als werknemer
Nee, die liggen als basis in mij

De ploeg trekt sporen, landschap in de plooi
Het hoge mais waarin wij ons verstoppen konden

Kolven stalen uit het zicht en de liefde bedreven, het is niet meer
De verticale zekerheid heeft een nieuwe horizon gekregen
Gemaaid, geoogst, verkocht, verbrand
Wat is volgroeid... is niet meer...
Van deze tijd
De basis verdwenen?
De boer heeft geen spijt
Geen tijd om als een allochtone ambtenaar te staren uit aluminium raamkozijnen
Denken aan het verre thuis, daar waar wij de olie halen
De boer droomt niet, hij werkt
Trekt sporen in aarde
Van zweet, zaad en zand

Maait om wat is volgroeid, als een soldaat in dat olieland
Andere verzinnen skylinen, nieuwe werelden, waarheden
Vormen regels, verzinnen wonderen, capitalen in de lucht
Woorden van Goden
Allemaal verzonnen
Donkere wolken pakken zich bijeen
Boven het kleinste landje ter wereld
Bliksem en donder...
Verbande velden, doordrenkt met regens die luchtbellenslaan
Het RECEPT voor een vruchtbare basis

Ben ik intrinsiek anders als werknemer of ambtenaar
Generaliseren, over een kam scheren
Maatwerk
Maatgedachte
Verschillen blijven ook na een wijziging bestaan
Verschil is rijkdom
Verschil is balans

De basis

Vertrouwen

Loyaal blijven aan jezelf, aan de ander

Integriteit behouden

Dienen als vruchtbare voelspriet van de maatschappij

lets geven

Zo voelt het niet voor mij

Wat heb ik er aan of de maatschappij

Waarvoor dient het mij

Is dit de dank voor mijn trouwe diensten

Word ik zo beperkt in mijn vrijheid

Het voelt alsof je kabbelt

Nee, mij op wil vreten

Leegzuigen

Terwijl je wel verwacht

Dat ik mijn energie richt op het welbevinden van de maatschappij

Ik begrijp dat alles verandert en minder middelen zijn

Dat ik daar ook aan bij wil dragen

Staat buiten kijf

Mijn vertrouwen krijg ik van de maatschappij

De staat dat zijn wij

Ik hoop op een dag

Er geen verschil meer hoeft te zijn

Ik hoop dat ik gewoon mijn werk mag doen

Het vertrouwen dat zijn wij

Soms exploderen ideeën als luchtkastelen of bommen op stoffige steden

Waar kinderen hun laatste spel spelen voor ook zij neergemaaid werden...

Een F-16 trekt een witte lijn in blauwe lucht, hoog boven het stof

Waar ligt het recht van de wees, wiens vader moest vechten aan de verkeerde kant, toen hun land,
hun geloof werd gestolen door een nieuwe baas

Vertrouwen beschaamd, verwarring gezaaid, het verschil achterhaald

Een vloek uitgesproken om te dienen

Laten we eerlijk zijn

Of ze nou het eigen of het algemeen belang dienen

Het is koren op uw molen

De wind zal het malen... "and the answer my friend..."

Sta mij toe u te vragen welke sporen uw ploeg trekt

Welke oogst wilt u zaaien

En welke horizon zal het gemaaide veld u tonen

En maakt het eigenlijk uit, uit welk boek u de waarheid haalt

Recht moet recht doen aan de essentie

Vraag het de boer, als hij sporen ploegt

Vraag het de allochtone raamambtenaar

Als hij door het raam in de verte tuurt

Vraag het de kinderen die als puzzels tussen het puin geblazen zijn

Vraag het de soldaat die ze weg blies

En even later zelf het leven liet, vraag het zijn wees die wacht tot papa thuis komt

En hem later toch een heldenrol toe zou schrijven

Vraag het de belegger, die luchtkastelen bouwde die knapte als ballonnen

Vraag het uw spiegelbeeld vlak voor het slapen gaan

"wat is de essentie van uw recht om recht te doen?"

Bent u de ploeg

Of de hakken in het zand

Door Martijn Timmermans & Arjan Amin van The Red Line Project